

Door goede machten trouw en stil omgeven

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittre beker geven  
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,  
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven  
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken  
om deze wereld en haar zonneshijn,  
leer ons wat is geleden dan herdenken,  
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
laat ons dan allerwege horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer  
Tegel-gevangenis Berlijn, 28 december 1944